

2013-01-12

## Möte med en Mutist

Vet du vad en mutist är? Nej, det är det inte så många som vet. Men jag fick äran att träffa och lära känna en sådan.

En mutist är en person som inte har förmågan att tala. Hur vanligt eller utbrett detta fenomen är vet jag inte. Oförmågan att prata kan vara ofrivilligt eller frivilligt. Mutisten som jag fick träffa hade frivilligt sluta prata. Killen som vi kan kalla Peter gick i högstadiet när detta skedde. I protest slutade han prata hemma, bara på toaletten. Det hela blev värre när han även i skolan slutade prata. Till slut slutade han med även hemma i toaletten. Tiden gick och talförmågan och förmågan att frivilligt försöka uttrycka sig med ord försvann.

Peter hade en lärare i skolan som Peter hade förtroende för. Denna lärare bodde jag granne med och umgicks. Socialen ville nu hjälpa Peter och betalade en resa med boende och kost för Peter, hans två närmaste vänner, läraren och en utomstående. Jag blev tillfrågad som den utomstående och tackade ja. Boendet skulle vara avlägset, så det blev en enskild fjällstuga intill långt från Norges gräns. Tanken med detta projekt var att Peter skulle umgås med ett fåtal personer en vecka under sociala former för att uppmuntras till eget initiativ till att uttrycka sig i tal.

Resan gick bra och jag kom bra överrens med dom andra, även Peter. Så här i efterhand så kanske detta var begynnelsen till mitt stora intresse för andra människors beteende. Alla trivdes och Peter verkade glad. Vi gjorde allt tillsammans; pratade, lagade mat, fiskade, spelade spel, bastade och festade. Jag kommer så väl ihåg att det var snö då, för vi hittade gamla dasslock som vi åkte i snön med. En i gänget råkade köra i en översnöad bäck. En annan rolig episod var då läraren som hade tagit en egen promenad, plötsligt kom springandes mot oss och skrek att han var jagad av en järv. En hel natt höll vi utkik efter någon som bara måste ha varit en björn...

Nåväl. Veckan gick fort och vi började bila hem och råkade på vägen köra på ett rådjur. Ja ja kära läsare, projektet gick väldigt bra då Peter började prata och tog även eget initiativ till prat. Självklart var detta bara en början för Peter, men jag tror att min vän läraren sa att det gick bra för honom genom att han fortsatte prata.

Tänk, vilket erfarenhet jag fick av detta. Men jag hade nog lärt mig ännu mer om jag hade fått åka på en likadan resa idag, med min nuvarande erfarenhet.

/Ludvig Jansson