

(Detta dokument är en kopia av min framtidsvision av ett politiskt parti en kortare tid som aktiv medlem).

2014-10-11

Ludvigs framtidsvision av Direktdemokraterna i Eskilstuna

- Jag ser aktivitet!

Aktivitet i form av dialog om demokrati i olika forum som växer fram.

Det som rör sig på allas läppar är endast dialog om ordet demokrati.

Forumerna är mötesplatser Eskilstunabor väljer att delta i;

Traditionella fysiska möten, webbforum såsom Facebook, chattar, bloggar mm.

Varje dag sker det någonstans dialog om demokrati som då är ett slag som för demokratin framåt.

Jag ser Direktdemokrater som går ut och pratar med människor i deras hem, inte bara runt valet.

Människor märker mer och mer att partiet bara vill prata demokrati och inte den traditionella smutskastningen. Detta får upplysta att stanna upp och lyssna - dom blir nyfikna...

Jag deltar i olika aktiviteter som Direktdemokraterna anordnar för att samla människor som då av inspirationstal under aktiviteten blir inspirerade att börja tänka och ställa frågor till sig själv och sin omgivning.

- Hur ser det ut idag med demokratin?

- Vad har jag faktiskt gjort när jag år efter år gett bort min röst?

- Kan verkligen lilla jag påverka?

Jag ler när jag ser en utlyst annons på

Eskilstuna Kommuns webbplats "Evenemangsguiden" och på "DD Eskilstunas" sida;

.....
"Direktdemokraterna testar cykelleden "Lejonrundan"

Alla är välkomna att ansluta sig kl 12:00 vid startplatsen XXX.

Du behöver inte föränmäla dig utan dyker bara upp om du känner för det.

Självklart kostar aktiviteten inget.

Du ser att du kommit till startplatsen för någon kommer ha en av våra tröjor på sig.

Vi cyklar i lugnt tempo den 14 km långa cykelleden till målet XXX,

där du kan använda din medtagna fikakorg.

Där på platsen kan den nyfikne få information om vår vision av

"Demokrati i Eskilstuna". Vid regn är aktiviteten inställd.

Varmt välkommen!

.....
Med jämna mellanrum ser jag fler liknande annonser;

"Direktdemokraterna testar cykelleden "X"

"Direktdemokraterna testar varmkorven i Eskilstuna."

"Direktdemokraterna besöker föreläsningen "X"

"Direktdemokraterna testar Eskilstunas utegym i X."

"Direktdemokraterna anordnar tipspromenad i Vilsta"

"Direktdemokraterna testar bowling".

"Direktdemokraterna testar elljusspår X km i X-skogen."

"Direktdemokraterna anordnar insamling till välgörenhet"

"Direktdemokraterna besöker X-museet"

”Direktdemokraterna besöker X-föreläsningen”

”Direktdemokraterna testar golfbanan i X”

”Direktdemokraterna tar en fika i X-parken”

”Direktdemokraterna besöker föreningen X”

”Direktdemokraterna besöker festal X”

”Direktdemokraterna lyssnar på föreläsning om X”

Efter aktiviteterna kan jag se och läsa om aktiviteten på ”DD Eskilstunas” sida.

Besökare märker att alla aktiviteterna antingen är gratis eller till självkostnadspris.

– Partiet vill endast samla Eskilstunabor på olika sätt och sprida sin framtidsvision.

Sidan får fler besökare och gillanden som sprider sig likt en löpeld.

Ju fler aktiviteter som sker så har fler och fler DD:s tröjor på sig.

– Likt ett brandgult hav av cyklister är det då och då rörelse i Eskilstuna !

Vissa aktiviteter ser jag bara i efterhand att de skett;

”Direktdemokraterna delade ut sponsrade reflexvästar åt morgoncyklister”

Där fanns 2 personer på plats. En som delade ut västar och en som bar ett plakat med hälsningen

”Godmorgon! Hoppas du får en bra dag idag!”.

I tidningen dagen efter ser jag att Eskilstuna Kuriren skrivit om det, vilket leder till fler artiklar för att massmedia nu börjar bli nyfiken på Direktdemokraternas syfte. Massmedia sukter snart efter mer information om när vi igen ska träffa Eskilstunabor på Eskilstunabornas villkor, platser som är lättillgängliga och där de frivilligt kan få enkel och logisk förklaring om partiet på plats.

Efter ett rad artiklar om demokrati och om ”DD Eskilstuna” så ser massmedia att detta är inget nytt vanligt parti utan ett som är ett samhällsnyttigt parti med nytänk.

Det är positiva nyheter och Direktdemokraterna är positivt godkända av massmedia.

Jag är på besök hos en kompis när det ringer på dörren.

Utanför står en människa som vill fråga 3 snabba frågor.

Min kompis svarar på frågorna och får som tack ta en godisbit från en skål som besökaren har i handen. Med godiset i munnen läser han på en liten lapp som han också fått;

– Är du nyfiken !

– Se vårt vårt filmklipp på ”www.direktdemokraterna.se”.

Någon vecka efter mitt besök hos min kompis ringer han upp sin kompis på andra sidan stan.

I samtalet över hur veckan varit så berättar den ena att han blivit bjuden på godis av ett politiskt

parti som kom hem till honom. Den uppringande kompisens sa att han också varit med om det.

Dom båda tycker det är konstigt eftersom det inte är valtider och att partiet inte verkade ragga

röster. Dom blir båda nyfikna och bestämmer sig för att följa instruktionen på lappen dom båda fått.

Dom tittar på DD:s film, förstår och berättar det för andra i sin omgivning...

En i deras bekantskapskrets är Inga som är mycket aktiv i föreningslivet och även som politiker.

Hon sprider nyheten om Direktdemokraternas enda syfte. Någon av hennes politikerkollegor byter sida för att dom nu förstått...

Nu träder det nya tankesättet in i ett nytt skede då politiker förstår att Direktdemokraterna inte är en konkurrent utan en som faktiskt vill hjälpa till. Dom förstår att detta parti är inte intresserade av det traditionella smutskastandet av andra partier eller enskilda politiker.

Dom förstår nu att Direktdemokraterna står på samma sida som dom, att utveckla Eskilstuna till det bättre. Den nya kunskapen dom nu fått är också att dom nu förstår att ALLA tjänar på att mer demokrati införs i kommunen.

Fakta är i detta läge att Demokratin vinner åter ett slag – Ett slag för Eskilstunaborna.

Fler och fler besöker nu ”DD Eskilstuna”s sida. Förstagångsbesökare på ”DD Eskilstuna”s sida får

direkt se en text som förklarar Direktdemokraternas syfte. Allt är tydligt och enkelt. Ett lätt budskap att föra vidare till sina vänner. Dom möts också av att det snart kommer hållas ett möte i en stor sal därför att skaran besökarna till möten nu växt till ”många”. Många går på fler möten för att dom märker att alla möten inte sker på samma sätt.

– Ja faktiskt, ibland rena halleluja-stämningen...

Besökare blir inspirerade att börja lyssna, tar till sig informationen -det NYA tankesättet!

Där finns det även chans till mingel med andra upplysta.

På möten kan dom lätt bli medlemmar direkt genom att dom kan betala medlemsavgiften med sin mobil. Vissa möten innehåller workshops där deltagarna är aktiva genom små grupparbeten som syfter till att ta fram nya ideer hur man rent praktiskt ska främja demokratin mer och sprida Direktdemokraternas vilja att ge folket mer makt.

Grupper växer fram inom ”DD Eskilstuna”. Grupper där folk för diskussion om demokrati. Men även andra rent sociala grupper där medlemmar träffar varandra på ett annat sätt genom en gemensam hobby. Andra Eskilstunabor som kommer och provar aktiviteten och blir aktiva i gruppen frågar till slut om vad Direktdemokraterna är för några, eftersom partiet är den officiella arrangören av aktiviteten. Snart blir fler och fler gruppaktiva också intresserad av partiet.

Så när jag flera år senare tittar tillbaka på vad som hänt sedan ”DD Eskilstuna”s första möte på Ming Palace, så sträcker jag på ryggen och ler stort. Jag är stolt för att jag fått äran att vara med från början med att skapa något bra för mina medmänniskor, mig själv och mitt kära Eskilstuna. Så jag ser denna tid före valet 2018 som ”Väckelsen” eller ”Upplysningen”, eftersom vi ska få folk att lyssna och förstå att Direktdemokraterna inte är ett vanligt parti med egna sakfrågor som partiet driver/pratar om/försöker sälja in.

Ett parti med enda syfte – DEMOKRATI ÅT FOLKET!!!

Detta var lite funderingar på småtimmarna !

Med vänlig hälsning
Ludvig Jansson
Direktdemokraterna
Eskilstuna