

2013-10-13

Ett tillfälle som fick min uppmärksamhet

En het sommar befann jag mig i ett löpskog mitten av en skog. Jag hade valt att springa samma stig 2 gånger istället för en längre och med facit i hand så var jag glad för det. För om jag hade valt den längre så hade denna dags intressanta syn ej kommit framför min blick.

Klädseln denna dag var tunnare löparkkläder pga högsommarvärmen som fick vem som helst att bli svettig av minsta ansträngning. På mitt andra varv kom jag ifatt en gåendes familj med hund som jag snabbt tar mig förbi. Nästa steg är att ändra en mindre backe som äavverkas utan problem. Blicken är fäst på stigen så jag inte snubblar på trädrötter som ibland dyker upp. I mitt huvud fick inga speciella tankar, vilket jag ibland funderat på att jag inte tänker mer på annat när jag är ute och presterar för mig själv. Men samtidigt som jag tömmer hjärnan på tankar så får jag också därmed ny energi till annat efter passet vilket också är bra.

Stigen har nu planats ut då tillfället dyker upp som får min uppmärksamhet. Jag märker att någon närmar sig mig gåendes. När jag är några meter från mannen så märker jag att han är fullt påklädd med mörka kläder,, mössa, solglasögon och munkavle. Vem går i skogen denna varma dag fullt påklädd och med munkavle....?

Är det en rånare som tagit genvägen genom skogen och i all hast glömt ta av sig munkavlen? Eller var det en blottare? Det låter som om han i så fall ansträngde sig mycket för att jobba med sitt blotteri... Det kanske var en ny sorts stråtrövare som man läst om i gamla böcker.

Jag kan inte låta bli och stanna när jag passerat mannen och vända mig om för en sista titt på honom. Han går i rask takt bort från mig och jag minns att jag tänkte att jag skulle vara högst intresserad av att veta mer om denna typ. Men det lär jag nog aldrig få reda på...

Men visst var det tur att jag valde rätt stig annars kanske jag inte träffat denna typ. Du läsare kanske tänker "-Ja men, tänk om det var en som skulle rånat dig!", på det skulle jag svara – Då hade han fått gå lottlös eftersom pengar är det sista jag har med mig ut i skogen...

/Ludde